

LJG Rotterdam Jaarverslag 2023

In Januari werd onze website vernieuwd in lijn met het nieuwe uiterlijk van de website van het verbond en alle andere LJG's en PJG's.

Poeriem 2023 hebben de leerlingen van Talmoed Tora Rotterdam tijdens een "open les" uitgelaten gevierd met muziek, modeshow, hamantaschen bakken en natuurlijk het verhaal van Esther. Met 18 kinderen, bijbehorende ouders en leerkrachten kijken we terug op een vrolijk feest.

Met Pesach organiseerden we een seider in sjoel met meer dan 60 deelnemers. In verband met het weer en een compleet verkeersinfarct rondom Rotterdam begonnen we iets later dan gepland. Een mooie avond met lekker eten geregeld door onze penningmeester.

In juni was het dit jaar de beurt aan Rotterdam om de landelijke Oneg Shabbat te organiseren. Met een opkomst van meer dan 100 deelnemers, interessante activiteiten binnen onze sjoel, uitstapjes binnen Rotterdam en een gezamenlijke dienst mag deze dag met recht een groot succes genoemd worden.

7 oktober heeft ook voor onze Rotterdamse gemeenschap grote impact gehad. Direct na de aanslag hebben wij bijeenkomsten georganiseerd om als gemeente bij elkaar te komen, met voor iedereen een eigen invulling. Sommige leden zijn zeer direct betrokken met familie die in Israël woont.

Helaas namen wij ook toenemende angst en oplettendheid waar: leden die hun davidsster minder zichtbaar gingen dragen en weer anderen die terughoudender waren met het delen van hun Joodse afkomst.

Gelukkig bleek onze gemeenschap zeer weerbaar en konden wij zelfs in november een Joods Cultureel weekend houden, waarbij cabaretvoeringen en muziek op de agenda stonden. Ook vierden wij Chanoeka, dit keer samen met LJG Den Haag. Er was een grote opkomst en het bleek een groot succes.

2023 tekende zich ook positief af door een toename van het aantal leerlingen bij Talmoed Tora. Daarbij zijn er nieuwe docenten gevonden die zelf ook in Rotterdam op les zaten en hun Bat Mitswa in Rotterdam hebben gedaan. Zo wordt het stokje middels eigen kweek doorgegeven.

Helaas hebben we eind december afscheid genomen van onze rabbijn Peter Luijendijk. We zijn erg blij dat onze voormalige rabbijn Albert Ringer bereid was om de rabbinale taken op zich te nemen. Ook hebben we nu een vaste chazan.

2023 was ook het jaar dat de bestuursvoorzitter is gewisseld van persoon.

We blijven in 2024 de situatie in Israël uiteraard op de voet volgen en bepalen wat voor impact dit heeft op onze eigen kehille en wat we voor onze leden kunnen betekenen.